



# Protestantse Gemeente Schipluiden

Zondagsbrief Dorpskerk: 5 mei 2024 18<sup>e</sup> jaargang

nr. 25

**Kleur van de zondag:** Wit

**Ochtenddienst:**

**Aanvang:** 10.00 uur

**Voorganger:** Mevr. Ds. M. Zebregs,  
Wateringen

**Collecte:** 1. Diaconie 2. Kerk

**Organist:** Gert Jan Hol

Beste mensen,

Aan mijn vorige en eerste keer voorganger zijn in Schipluiden, bewaar ik goede herinneringen.

Bijzonder vind ik het dat ds. Ton van der Hoeven hier ook gestaan heeft. Ton was in Voorburg mijn gemeentepredikant tot zijn overlijden in 2014, het jaar van mijn afstuderen als predikant (late roeping).

Op zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, lezen we uit het Oude Testament Numeri 1: 1 t/m 19a. God heeft net Zijn volk bevrijd uit Egypte en nu begint de reis naar het beloofde land. De evangelielezing is Lucas 24: 36 t/m 49, de tekst voorafgaand aan Jezus' Hemelvaart.

In verbondenheid!

ds. Marjan Zebregs

protestantse gemeente De Lichtbron

Wateringen, Kwintsheul en Wateringse veld

**Hemelvaartsdag 9 mei**

**Aanvang:** 9.30 uur

**Voorganger:** Ds. P. Wattèl, Oegstgeest

**Organist:** Gert Jan Hol

**Vandaag zingen wij:**

Lied 146a: 1 en 4

Lied 305: 1,2,3

Lied 462: 1,2,3

Lied 806: 1 en 3

Lied 146c: 1 en 3

Lied 704: 1 en 3

Lied 270: 1 en 2

**1<sup>ste</sup> Schriftlezing:** Numeri 1: 1 t/m 19a, gelezen door Christine Eikelenboom

<sup>1</sup>Op de eerste dag van de tweede maand, in het tweede jaar na de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, richtte de HEER zich in de Sinaiwoestijn tot Mozes. Hij sprak tegen hem in de ontmoetingstent en zei: <sup>2-3</sup>Houd onder heel Israël een telling van alle weerbare mannen van twintig jaar en ouder. Tel hen hoofdelijk en schrijf hen met naam en toenaam in, geordend naar geslacht en familie en ingedeeld naar de legerafdelingen

waartoe ze behoren. Doe dit samen met Aäron.

<sup>4</sup>Uit elke stam moet iemand die aan het hoofd van een familie staat jullie daarbij behulpzaam zijn.

<sup>5</sup>Dit zijn degenen die jullie zullen helpen: uit de stam Ruben Elisur, de zoon van Sedeür; <sup>6</sup>uit Simeon Selumiël, de zoon van Surisaddai; <sup>7</sup>uit Juda Nachson, de zoon van Amminadab; <sup>8</sup>uit Issachar Netanel, de zoon van Suar; <sup>9</sup>uit Zebulon Eliab, de zoon van Chelon; <sup>10</sup>wat de nakomelingen van Jozef betreft: uit Efraïm Elisama, de zoon van Ammihud, en uit Manasse Gamliël, de zoon van Pedasur; <sup>11</sup>uit Benjamin Abidan, de zoon van Gidoni; <sup>12</sup>uit Dan Achiëzer, de zoon van Ammisaddai; <sup>13</sup>uit Aser Pagiël, de zoon van Ochran; <sup>14</sup>uit Gad Eljasaf, de zoon van Deüel; <sup>15</sup>uit Naftali Achira, de zoon van Enan. <sup>16</sup>Dit zijn de Israëlieten die het meeste aanzien genieten; ieder van hen komt aan het hoofd van zijn stam te staan en krijgt het bevel over de legereenheden van die stam.'

<sup>17</sup>Mozes en Aäron riepen de mannen die hun genoemd waren bij zich, <sup>18</sup>en nog diezelfde dag, de eerste dag van de tweede maand, lieten ze de voltallige gemeenschap bijeenkomen. Alle mannen van twintig jaar en ouder werden met naam en toenaam geregistreerd, geordend naar geslacht en familie, <sup>19</sup>zoals de HEER het Mozes had opgedragen.

**2<sup>de</sup> Schriftlezing:** Lucas 24: 36 t/m 49

<sup>36</sup>Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: 'Vrede zij met jullie.' <sup>37</sup>Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geest te zien. <sup>38</sup>Maar Hij zei tegen hen: 'Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? <sup>39</sup>Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak Me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.' <sup>40</sup>Daarna toonde Hij hun zijn handen en zijn voeten. <sup>41</sup>Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg Hij hun: 'Hebben jullie hier iets te eten?' <sup>42</sup>Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis. <sup>43</sup>Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. <sup>44</sup>Hij zei tegen hen: 'Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan.' <sup>45</sup>Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. <sup>46</sup>Hij zei tegen hen: 'Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, <sup>47-48</sup>en dat in zijn

naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. <sup>49</sup>Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.'

### **Bloemengroet:**

De bloemen zijn als groet gegaan naar Mevrouw Soer, Korpershoek 4 en naar Henny van der Spek, Zwanebloem 58 Den Hoorn.

Op 3 mei waren Magda en Pieter Moerman, Dr. J. de Koninglaan 22, 40 jaar getrouwd.

Wij feliciteren jullie van harte met dit jubileum.

Magda zet elke zondag prachtige bloemen in de kerk.

Wij hopen dat ze dit nog lang zal blijven doen.

Namens de gemeente onze hartelijke dank Magda!

### **Meeleven**

Mevrouw G.J. van der Sar-te Rietstap, BM Singel 22, 2636 GE is, na een lange ziekenhuisopname, afgelopen week verhuisd naar Hospice De Margriet in Vlaarding. Zij krijgt daar de verzorging, liefde en aandacht die past bij haar zorgelijke situatie.

### **Toelichting collecte diaconie:**

Zondag houdt de diaconie tijdens de dienst een collecte voor Ontheemden in Oekraïne.

Verwoeste huizen, een ontworpen infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven

en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. We zien dagelijks in media voor welke problemen de mensen staan. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. Oekraïense gezinnen ontvangen zadenpakketten, zodat ze minder afhankelijk zijn van voedselpakketten. Elke hulp die mogelijk is voor hen die de klappen opvangen van de Russische agressor is belangrijk en daarom bevelen we deze collecte dan ook van harte bij u aan.

Geef u liever een gift via de bank dan kan dit op;

Diaconie Prot. Gemeente bankrek. nr:

NL83RABO0146831535 o.o.v. Noodhulp

Oekraïne

De diakenen.

### **Beroepingscommissie**

Beste gemeenteleden,

De beroepingscommissie onderneemt momenteel meerdere stappen in de zoektocht naar een predikant voor onze gemeente.

Eén ervan is het vragen van input aan de gemeente. Weet u, weet jij een geschikte

voorganger voor onze gemeente? Laat het ons weten en geef deze naam/namen aan ons door. Probeer breed na te denken. Het kan een voorganger zijn die momenteel een gemeente heeft. Maar misschien weet u, weet jij net die ene predikant die bijvoorbeeld terug komt van een missie, een voorganger die nu een andere functie vervult, een kandidaat of juist een herintreder? Wij zien uw, jouw reactie graag tegemoet met een toelichting voorzien van uw, jouw naam. Dit kan tot 26 mei 2024.

Uw/jouw reactie kan gemaild worden naar de secretaris van de beroepingscommissie Martine van der Bos,

beroepingscommissie@protestantschipluiden.nl.

Wilt u, wil jij een reactie op papier aanleveren?

Dan kunt u, kun jij gebruik maken van de

brievenbus van de voorzitter van de

beroepingscommissie, Ton van der Eijk,

Dorpsstraat 53.

Hartelijk dank!

De beroepingscommissie

### **Jaarrekening 2023**

De concept jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters over 2023 ligt ter inzage in de hal van de kerk en kan op verzoek per e-mail worden toegezonden. Als u de jaarrekening wilt ontvangen stuur dan een berichtje naar de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, de heer M. Brik. Het e-mailadres is

penningmeester@protestantschipluiden.nl.

Het College van Kerkrentmeesters

### **High Tea**

Vier keer per jaar wordt er iets georganiseerd door de beide kerken in Schipluiden. In mei organiseren we een high tea; heeft u ook zin om te komen, dan volgt hier de uitnodiging.

Uitnodiging voor een high tea op donderdagmiddag 16 mei in het gebouw "de Schelp" (gebouw naast de katholieke kerk). We vragen hier 5 euro p.p. voor. U/jij bent welkom om 14.30 uur voor een gezellige high tea; eindtijd rond 16.00 uur.

Dit wordt georganiseerd door de beide diaconieën. Opgeven kan t/m 12 mei bij het secretariaat van de parochie van dinsdag t/m vrijdagochtend via het telefoonnummer: 015-380 1810 of via de mail naar Wil Ouwendijk: wil.ouwen@gmail.com. Wilt u opgehaald worden, dan kan dat, en heeft u een (voedsel)allergie, geef dit dan even door, dan houden wij daar rekening mee.

Vriendelijke groet namens Marian van der Vaart en Wil Ouwendijk.

### **Kopij Zondagsbrief:**

Berichten voor de zondagsbrief van 12 mei 2024 kunt u sturen naar

[zondagsbrief@protestantschipluiden.nl](mailto:zondagsbrief@protestantschipluiden.nl) voor donderdag 9 mei 2024 19.00 uur.

